

de rust van de hemel over al de dagen van je leven. Wat zal in tegenspoed de wereld voor je doen? Geloof me, er zullen dagen komen dat je van de vrolijkheid en het lachen zal zeggen dat het dwaasheid is. En dat je merken zult dat plezier maken niets oplevert.

Maar als je nu tot Christus vlucht zal Hij je bemoedigen in de donkere dagen. Wanneer de wind tegen is en de golven hoog zijn, zal Jezus naderen en zeggen: "Weest niet bevreesd, Ik ben het". Die stem stilt het hart in het stormachtigste uur. Wie kan de vrede beschrijven die Jezus op dat ogenblik geeft? De dans, het lied en het aangename gezelschap zullen dan al hun kracht om je te bemoedigen verliezen. Geen ene grap meer, geen ene glimlach meer.

O, dat je toch wijs zou zijn, dat je dit toch zou willen begrijpen en dat je over je einde zou nadenken! Want dat is juist de tijd dat de ziel van een Christen zich verblijdt met een onuitsprekelijke vreugde en vervuld wordt met heerlijkheid. Jezus kan een sterfbed zachter dan donzige kussens maken.

Misschien weet je dat toen Stefanus ging sterven, zij zijn zachte borst verwonden met harde stenen. Maar hij knielde neer en zei: "Heere Jezus, ontvang mijn geest".

John Newton vertelt ons van een christelijk meisje die welke op haar sterfbed zei: "Als dit sterven is, is het een goed ding om te sterven".

Een andere kleine Christen van acht jaar oud kwam ziek thuis van een ziekte waaraan hij zou sterven. Zijn moeder vroeg hem of hij bang was om te sterven. "Nee", zei hij, "ik wens te sterven als het Gods wil is. Die aangename woorden: Slaap in Jezus, maken me gelukkig als ik aan het graf denk".

Als je gelukkig wilt leven en gelukkig wilt sterven, kom nu tot de Zaligmaker.

De deur van de ark staat wijd open.

Kom nu binnen, anders zal het mogelijk nooit gebeuren.

Deze folder is een verkorte weergave van een preek van R M McCheyne. De titel daarvan was: Reasons why children should fly to Christ without delay.

R M McCheyne is een Schotse predikant die leefde van 1813-1843

bron: [www.humble-bee.nl](http://www.humble-bee.nl), 28 juni 2010

# Enkele redenen waarom je nú tot Christus moet vluchten, nu je nog jong bent

R M McCheyne

## 1. Omdat het leven erg kort is

In de Bijbel, in Gods Woord kun je lezen: "De dagen van onze jaren zijn zeventig, of zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen".

Zelfs zij die erg lang leven, kijken als zij gaan sterven op hun leven terug als op een droom. Het is zoals bij de slaap. De uren gaan snel voorbij als je slaapt, en als je wakker wordt besef je nauwelijks dat er enige tijd voorbij is gegaan. Zo is het bij het leven ook.

Misschien heb je in je eigen omgeving gezien hoe kort het leven is.

Misschien liggen er wel vrienden van je in het graf. Zij werden als "door een watervloed" weggenomen. En wij spoeden ons achter hen aan. Het is een absolute zekerheid dat iedereen die dit leest over enige tijd in het graf zal liggen.

O, wat is het dan noodzakelijk om nu tot Christus te vluchten! Wat een groot werk heb je te doen! En hoe kort is de tijd waarin je dat moet doen! Je moet vluchten voor de toorn, tot Christus komen, wederom geboren worden. Je moet de Heilige Geest ontvangen, je moet voorbereid worden voor de zaligheid. Het is de hoogste tijd dat je de Heere zoekt. Het langste leven is kort genoeg. Zoek overtuiging van zonden en een aandeel in Christus. "O, geef me vroeg in de morgen Uw genade, opdat ik verblijd en verheugd zal zijn, al de dagen van mijn leven".

## 2. Omdat het leven erg onzeker is

Mensen zijn als het gras: " 's ochtends groeit en bloeit het, en 's avonds wordt het afgesneden, en het verdort".

De dood is zeer zeker, maar de tijd is zeer onzeker. Sommigen kunnen denken dat ze niet zullen sterven omdat ze goed gezond zijn. Maar je vergeet dat velen in goede gezondheid overlijden door ongelukken en andere oorzaken. Het is echt niet zo dat rijkdom en gemak en comfort, goed eten en goede kleding ons bewaren voor sterven. In de Bijbel staat: "De rijke man stierf ook, en werd begraven". Vriendelijke dokters en aardige vrienden kunnen je niet voor sterven bewaren. Als de dood komt lacht hij om de inspanningen van doktoren.

Sommigen denken dat zij niet zullen sterven omdat ze niet bereid zijn om te sterven. Maar je vergeet dat de meeste mensen onvoorbereid, onbekeerd, ongered sterven. Je vergeet dat er van de nauwe poort staat geschreven dat "er weinige zijn die dezelve vinden". De meeste mensen liggen in een donker graf en in een nog donkerdere eeuwigheid.

O, als je eens zo vaak als ik naast een doodsbed van kleine kinderen moest staan. Je moest eens hun wilde blikken en uitgestrekte handen zien en hun doodskreten horen. Je zou zien hoe nodig het is om nu tot Christus te vluchten. Het zou je aanstaande ommekeer kunnen zijn.

Ben je bereid om te sterven? Heb je de toevlucht tot Jezus genomen? Heb je vergeving gevonden?

"Beroem je niet op de dag van morgen, want je weet niet wat er dan zal gebeuren".

## 3. De meesten die ooit gered zijn, vluchtten tot Christus toen ze jong waren

Dat was al zo in de dagen van onze gezegende Heiland. Zij die de middelbare leeftijd bereikt hadden waren te wijs en te verstandig om gered te worden door het bloed van de Zoon van God. Christus openbaarde zich aan hen die jonger en minder wijs waren, en zei: "Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt het de kinderen geopenbaard. Ja Vader, want dat was goed in Uw ogen".

Zo is het bijna altijd gegaan tijdens bloeitijden van de kerk. En als je het aan oudere Christenen vraagt, dan zullen de meesten van hen je vertellen dat zij om hun ziel bezorgd zijn gemaakt toen zij jong waren.

O, wat een reden is dit om Christus vroeg te zoeken! Als je niet gered wordt in je jeugd, dan zal het heel waarschijnlijk nooit gebeuren.

## 4. Omdat je gelukkiger bent in Christus dan buiten Christus

Velen die deze woorden lezen zeggen in hun hart: Het is een dom en saai ding om godsdienstig te zijn. De jeugd is de tijd om te eten, te drinken en vrolijk te zijn.

Wel, ik weet dat de jeugd de tijd voor plezier is. Maar dat is juist de reden waarom ik zeg dat de jeugd de tijd is om tot Christus te vluchten. Want het is veel gelukkiger om in Christus te zijn dan buiten Christus.

### a. Het bevredigt het hart

Ik zou nooit willen ontkennen dat er vermaak en plezier buiten Christus te vinden is. Het lied en de dans en het opwindende spel zijn zeer uitdagend voor jonge harten. Maar denk één moment na! Is het niet verschrikkelijk om vrolijk te zijn als je niet gered bent? Zou het niet vreselijk zijn om een man te zien slapen in een huis dat helemaal in brand staat? En zou je niet moeten huiveren als men je ziet dansen en pret maken terwijl God elke dag toornig op je is?

Denk nog eens na. Is er niet oneindig veel meer geluk in Christus te vinden? Christus zegt: "Wie van dit water zal drinken zal weer dorst krijgen, maar die drinkt van het water dat Ik hem geven zal, die zal nooit meer dorst hebben". En "In Uw tegenwoordigheid is echte blijdschap, aan Uw rechterhand is voor altijd vreugde".

Om vrijgesproken te zijn, vrede met God te hebben, Hem als een Vader te hebben, Hem te hebben die ons lief heeft en ons toelicht. En de Heilige Geest te hebben die in ons hart komt en ons heilig maakt. Dat is een hele eeuwigheid van je vreugde waard. Want "één dag in Zijn voorhoven is beter dan duizend elders".

O, om met vrede vervuld en vol van de zegening van de Heere te zijn!" Je dagelijkse brood smaakt je beter en de zon schijnt vriendelijker omdat je kunt zeggen dat "Mijn Vader dit alles gemaakt heeft".

### b. Het maakt je alle dagen blij

Het plezier van de zonde is er alleen voor een korte tijd. Maar tot Christus gebracht te zijn is gelijk de dageraad van een eeuwige dag, het verspreidt